

Maart

De winter doet onze hof altijd kleiner lijken. De ontbladerde bomen en struiken verhullen het hekwerk amper en waar je ook staat, de buitenwereld vertoont zich. Dit jaar draagt het recente kap- en snoeiwerk daar ook toe bij.

Die bladerloze toestand heeft ook voordelen. Kort na de jaarwisseling steken talloze planten op de bosbodem hun prille groen door de deken van dorre bladeren heen. Ze profiteren van het zonlicht dat nog niet wordt tegengehouden door een bladerdak. Midden in de winter zijn zij de ware lenteboden.

Thijssse, in "Een jaar in Thijssse's Hof", noemde deze periode de "Eerste Lente", de "Sneeuwkllokjeslente". De échte lente begint natuurlijk pas op 21 maart. Die noemde hij "De Tweede Lente, die van de Anemonen en Sleutelbloemen." Eerlijk gezegd laten de sleutelbloemen zich nu al bewonderen, althans de stengellose variëteit, en de allereerste Bosanemoon heb ik ook al gezien.

Ik schrijf dit op de laatste dag van februari. De winter is vergangen. Overal nieuw leven, nieuwe vitaliteit. Het pasgeboren loof is soms net zo mooi als de bloemen die zullen volgen. Kijk maar eens naar het gebladerte van Vingerhelmbloem, Bosanemoon en Fluitenkruid. Het blad van de Gevlekte aronskelk is ook al te bewonderen. Zijn Italiaanse broertje is trouwens de hele winter door aanwezig geweest met zijn prachtige, geaderde blad. En hebt u de lichtgroene, donzige rozetten van het Voorjaarshelmkruid al bewonderd?

Is het u wel eens opgevallen dat het afgefallen boomblad, dat onder de bomen en het struweel de bodem toedekt, met het verstrijken van de winter steeds bleker wordt? Het vormt een stemmige ondergrond voor zowel bladgroen als bloemenpracht.

Het blad van de altijdgroene Maagdenpalm en van de winterharde Voorjaarszonnebloem is inmiddels aangevuld met uitbundige hoeveelheden donker, glanzend Daslook. Een heerlijk gezicht. Eerstdaags levert dat een sneeuwwitte bloemenzee op.

Al vroeg in het jaar, nog voordat we ons weekje sneeuw en ijs kregen, waren de eerste bloemen er: Winterakoniet, Boerenkrokus en Sneeuwkllokje. Pal daarna kwamen Lenteklokje en Vroege sterhyacint. En dan de bomen: de Hazelaar en de Zwarte els dragen hun katjes, die allengs dikker en langer en geler zijn geworden. Op de Hazelaar zijn ook de mooie vrouwelijke bloemen te zien, minuscule rode borsteltjes, waar je wel even naar moet zoeken.

De Els draagt ook nog zijn elzenproppen van het vorige jaar, waar Putters en Sijsjes zo graag op afkomen voor de kleine, oranje-bruine zaden. Zelf heb ik deze winter geen Sijsje te zien gekregen, en Putters alleen op de uitgebloeide toortsen naast de kleine vijvers.

In het gras aan de kant van de demonstratiestrook staat de Sleedoorn te prijken met uiterst pietepouterige bloemknoppen. De bloemen zullen verschijnen voor de bladeren.

Om nog even op die sneeuwkllokjes terug te komen, langs het pad naar de ingang van het instructielokaal vindt u maar liefst zes verschillende soorten, en dan tel ik het gewone Sneeuwkllokje niet mee. Kom ze gauw bewonderen nu het kan, de Groenpunt, het Ezelsoor, de Olijf en hun vrienden.

Er schuilt nog veel meer onder die bleke bladerdeken. Wacht maar eens af. Vandaag stroomden al de mieren als lava uit hun nest en in april kruipen de kikkers te voorschijn om in de grote vijver te gaan paren.

Thijssse's Hof is dus niet alleen een "planten- en vogeltuin", nee, ook de dieren des velds hebben het hier naar hun zin. Toen er sneeuw lag, vonden we sporen van vos en haas (en van de huiskat, hm). Momenteel zoemen de eerste hommels rond de krokussen.

Dit stukje gaat over zowel de voorbije als de komende weken. Ik heb erg veel namen genoemd, het lijkt wel botanische porno. Maar alles is geoorloofd om u aan te sporen Thijsse's Hof te bezoeken, toch?

Die heerlijke "Eerste Lente", we zitten er middenin, en de "Tweede Lente" kan ieder ogenblik losbreken. Hebt u de Tjiftjaf al gehoord?

Maar u weet het, "Maart roert zijn staart" en "April doet wat hij wil". Niet te vroeg gejuicht dus. Om Ted Hughes te citeren:

*The March hare brings the spring
For you personally.
He is too drunk to deliver it.
He loses it on some hare-brained folly -
Now you will never recover it.*

(Uit: *Deceptions*)

Rob van Dam



Vroege sterhyacint



Vingerhelmbloem



Gewoon sneeuwkllokje



Daslook en Gewoon sneeuwkllokje